

Kolderstralen



55 Jaar



Voorwoord

Beste Kolderstralen, wij als vereniging kunnen er erg trots op zijn dat we dit jaar ons 55 jarig jubileum kunnen vieren.

We hebben een aantal residenties gehad, vanuit de OnderOfficiersmess op het Beatrix kamp, wat natuurlijk al weer heel wat jaren geleden is, via de O.O. mess aan de Sliffersestraat, bij de spitfire, naar de locatie Unitas op de Vlokhovenseweg, naar onze huidige Residentie "Zalencentrum de Hoeksteen".

En we kunnen met recht trots zijn op onze residentie. Na een grondige verbouwing is het een moderne locatie waar wij als vereniging nog vele jaren met plezier Carnaval kunnen vieren. U bent hier op onze bals van harte welkom.

Ondanks dat we 55 jaren oud zijn, wat voor een Carnavalsvereniging een behoorlijke leeftijd is, mogen we ons nog steeds verheugen op voldoende belangstelling van o.a. leden die al vele jaren bij ons zijn, maar zeker ook van nieuwe leden.

En geen enkele vereniging kan zonder de noodzakelijke vernieuwing. Dat was dan ook het motto van de Optocht "55 jaar, daar halen wij onze neus niet voor op".

Onze jeugdleden worden ook erg betrokken bij de vereniging, en hebben ook de mogelijkheden om zelf activiteiten te organiseren, met eventuele ondersteuning van anderen.

Ook presenteren wij ons als vereniging regelmatig in de binnenstad bij de algemene carnavals activiteiten die door het SFEC georganiseerd worden. Denk daarbij aan de Boerenbruiloft, waar enkele jaren geleden het Bruidspaar uit onze vereniging afkomstig was. Maar ook ons jaarlijks reepen is een bekende activiteit in 't Lampegat.

Zo bouwen we gezamenlijk aan onze toekomst.

De Voorzitter.

Geschiedenis 55 jaar kolderstralen

In het jaar 1955 werd aan de bar in de OO Mess van het Beatrixkamp, aan het mess bestuur een voorstel gedaan om in november een carnavalsavond te organiseren, wat door het bestuur goed bevonden werd. Kort daarop werd besloten om rond 11 november een zodanige avond te organiseren, en wel op vrijdag 14-11-1955.

Zo werd de carnavalsvereniging een feit. De naam 'Kolderstralen' kwam voort uit werken met straaljagers en carnavals 'kolder', dus de naam "Kolderstralen" was geboren.

Het werd een grandioze eerste avond. Er was zowaar een raad van 11 die de avond draaiende hield.

Snel werd er besloten om vaker carnavalsavonden te organiseren al ging dat toen niet zomaar. Alles moest via een verzoekschrift aan de commandant van de vliegbasis aangevraagd worden en door Den Haag worden goedgekeurd. In de jaren die volgden waren het steeds weer zeer geslaagde avonden. Er werden zelfs militaire bussen ingezet om de mensen uit de stad op te halen en weer thuis te brengen. De carnavals feesten werden altijd op vrijdagavond gehouden, omdat de inwonende militairen (700) dan ook in de gelegenheid waren deze avonden te bezoeken. De vrijdagavond is nog steeds het uitgangspunt van de Kolderstralen. Met het verstrijken van de jaren groeide de belangstelling van buiten zo sterk, dat er per verzoek werd aangevraagd, om tijdens deze avonden getapt bier te mogen verstrekken. Dit mocht toen, we schreven inmiddels al 1961, alleen nog maar aan de officiële bar.

In het begin was het behelpen voor wat betreft de kleding. De eerste uniformen hebben menigeen in een lachbui doen uitbarstten. De kleding waarin gestart werd bestond uit een lange groene onderbroek, blauwe stofjas, waarvan de panden en revers waren afgezet met rode stof, en een kartonnen (!) Napoleon steek. Deze creatie werd na enige tijd vervangen door een zwarte broek, en een rood jasje met zwarte revers. Ook de steken werden wat mooier. Op veler verzoek werd er nog een extra avond georganiseerd en wel een avond waarop de prinswisseling moest plaatsvinden, het "Prinsenbal". Natuurlijk werd ook deze avond weer op een vrijdag gepland. In de loop van de daaropvolgende jaren kwamen steeds meer verzoeken om meer avonden, en ook een middag voor kinderen.

De avonden werden zo'n succes dat er de carnavalsmaandag (dweilen in Eindhoven) en dinsdag ook nog bijkwamen en zo was voor de Kolderstralen een glorieus tijdperk aangebroken, dat ieder jaar weer honderden carnavalsvierders naar het Beatrixkamp trok. Dit tot verbazing van velen, daar de Kolderstralen toch ver buiten de stad gelegen waren. Ook de bekendheid buiten Eindhoven nam zeer toe, vooral bij alle militaire verenigingen uit Oirschot, Gilze-Rijen en Volkel, en natuurlijk bij de vele burgerverenigingen in de regio.

Om het succes van de vereniging tot uitdrukking te brengen werd de kleding aangepast: een zwart kostuum met wit overhemd, zwart strikje en een mooie rood-witte steek. Dankzij een fijn publiek werd elk jaar steeds weer een overdonderend succes.

In 1977 vierden de Kolderstralen een hoogtepunt, het 22-jarig bestaan. Een grandioos mooi feest.



De vereniging was, naar goed militair gebruik, zeer lange tijd rang gebonden geweest. Alleen de onderofficieren konden lid worden. De korporaals hadden hun vereniging "De Jokers" en de officieren "De Kwelschappen" met de eigen kapel, "De Kwelpiepers". De Kolderstralen hebben zich aangepast, en zijn een 'open' vereniging geworden, toegankelijk voor alle rangen, én, sinds het verlaten van de basis ook toegankelijk voor burgers. De vereniging is intussen ook al weer jarenlang lid van de Federatie van Eindhovense Carnavalsverenigingen, en ook daar liet zij zich horen en zien als het moest. Er werd verschillende keren deelgenomen aan de carnavalsoptocht op zaterdag, en organiseerden zij jarenlang een voetbaltoernooi.

In het begin van de jaren 80 begon de reorganisatie van de Luchtmacht langzaam op gang te komen met de integratie Eindhoven Gilze-Rijen, en opeens doken er berichten op als zou het kamp Beatrix gaan verdwijnen. De schrik zat er goed in. De Kolderstralen kwamen voor het feit te staan dat het tijdperk 'Kolderstralen / Beatrix' binnen afzienbare tijd ten einde zou lopen. Toch hebben de Kolderstralen nog verschillende jaren gebruik kunnen maken van het (gehele!) gebouw, wat tot gevolg had dat er in de bovenzaal nog een disco gerealiseerd kon worden. De oude korporaalsmess werd omgetoverd tot een riante raadskamer. Onder deze ideale omstandigheden vierden we in 1988 het 33-jarig jubileum. Dat de naam van de Kolderstralen bij velen genoegzaam bekend was, kwam ook toen weer goed tot uitdrukking. Dankzij een strakke organisatie en een feestelijke aankleding van de zalen bezorgde de Kolderstralen de velen honderden bezoekers, en zichzelf, een geweldige middag.

In 1990 viel ten slotte het definitieve besluit dat het Beatrixkamp voorgoed - militair gesloten - zou worden. Noodgedwongen verhuisden de Kolderstralen op 9 maart 1990 naar de nieuwe mess aan de Sliffertsestraat. Daar, bij de Spitfire, hebben de Kolderstralen nog 7 jaren hun avonden georganiseerd, waarna ook hier op 1 jan 1998 een einde aan kwam. Omdat we in de nieuwe mess van de basis niet meer zouden passen met al onze fans heeft ons doen besluiten om een residentie buiten de basis te zoeken en dat is gevonden in gebouw Unitas aan de Vlokhovenseweg te Eindhoven. Heeft een aantal mensen na de verhuizing van de Oirschotsedijk naar 'de Spitfire' de afstand naar onze residentie te ver gevonden, al deze carnavalsvierders zijn nu in Unitas weer terug gekomen. Ons 44 jarig jubileum (1999) werd dan ook groots in zaal Unitas gevierd, met een reünie, jubileumbal en receptie waar zelfs tot grote verrassing van velen onze vaste kapel van het Beatrixkamp, de Lampetoeters nog eens optraden.

Maar helaas, de tijden veranderen. Wij werden geconfronteerd met klachten over geluidsoverlast door klagende burens en een leegloop van Unitas. Het aanbieden van een gezellige carnavalsavond op onze kosten mocht niet meer baten. Als gevolg hiervan waren we genooddaakt om naar onze vierde residentie uit te zien en zo kwamen we in 2003 terecht in zalencentrum de Hoeksteen, waar voorheen cv de Jagers jarenlang hun residentie hadden.

We mogen ons thans verheugen in een uitgebreide raad van elf, gewone leden, senatoren en sinds kort ook jeugdleden waarvan er intussen al enige gewoon lid en zelfs raadslid zijn geworden.

Tot nu toe zijn er 72 personen geweest die zich officieel Kolderstraal mogen noemen. Natuurlijk komen daar de partners nog bij.

De Kolderstralen behoort tot een van de weinige zeer oude carnavalsverenigingen van Eindhoven en blijft zich doorlopend verjongen. Oud en jong hebben groot respect voor, en leren van elkaar.

Dat de jongeren onze naam, spirit en elan nog vele jaren mogen uitdragen.

Dit verhaal kwam tot stand met medewerking van Jaques Vries †, Cor koning en Peter van Antwerpen.

Het jubileumteam



Achter
Prins Venturix, Cor

Middel v.l.n.r.
Karin, Peter, Connie,
Milena, Jan

Voor, v.l.n.r.
Wouter, Sander

Prins Venturix (Cor)

Waarom ben je prins geworden in het jubileumjaar?

Het idee borrelde op in 2007, ik had bewust het 44 jarig jubileum meegemaakt als Nar en zo'n jubileumjaar leek me fantastisch om het eens als prins mee te maken. En ik was er aan toe!

Hoelang kom je al bij de Kolderstralen?

Vanaf begin jaren 70. Eerst nog bij kindercarnaval, vanaf eind jaren 70 bij alle bals.

Lid vanaf 1993. Het bleek achteraf dat ik nog enkele jaren gewoon introduc  was anders klopte het voor Den Haag niet.

Wat doe je in het dagelijkse leven?

Getrouwd met hofdame Cunegonda. Als werk, een Philipsman in hart en nieren en dat doe ik dan bij Philips Healthcare in Best, nog als Support Engineer op de afdeling MRI, maar dat gaat dit jaar zeker veranderen.

Wat zijn je hobby's?

Teveel om op te noemen maar ik doe toch een poging: carnaval, rondleider op de sterrenwacht van Ehv., bierconnaisseur, volleyballen, steparobics, spinning, muziek luisteren en af en toe zelf tokkelen op een gitaar, op vakantie gaan(het liefst naar Scandinavi ), computeren(Control C, Control V, plakken, knippen, kopi ren).



Het jubileumteam in alternatieve kleding

Adjutant Rotorix (Jan)



Hoelang kom je al bij de Kolderstralen?

Vanaf 1977 toen ik voor mijn dienstplicht op Eindhoven terecht kwam. Eerst kwam ik alleen carnaval vieren, daarna werd ik hoffotograaf. Toen ik in opleiding ging voor onderofficier ben ik meteen raadslid geworden.

Wat doe je in het dagelijkse leven?

Getrouwd met Milena (hofdame Felina), geen kinderen. Als werkcentrumchef Avionica werkzaam bij de koninklijke Luchtmacht op vliegbasis Gilze Rijen

Wat zijn je hobby's?

Onze raskatten (en de kattenvereniging), zingen en muziek luisteren. Sporten, dat wil zeggen ernaar kijken op tv! Films kijken en uiteraard carnaval vieren.

Adjutant Trappistix (Peter)

Hoelang kom je al bij de Kolderstralen?

Vanaf begin jaren 70. Eerst nog bij het kindercarnaval, vanaf eind jaren 70 bij alle bals.

Lid vanaf 1996. Eerder was niet mogelijk omdat toen pas niet militairen lid konden worden

Wat doe je in het dagelijkse leven?

Getrouwd, vader van 2 zonen. Ik werk bij Fei aan elektronenmicroscopen voor zolang het nog duurt.

Wat zijn je hobby's?

Carnaval, vakantie vieren, zwemmen, speciaal bier, met de kinderen op stap, naar een terras toe fietsen.



Hofdame Felina (Milena)



Hoelang kom je al bij de Kolderstralen?

Vanaf 1979. Ik ben in 1978 getrouwd met Jan (adjutant Rotorix) en toen vanuit Amsterdam eerst in Eindhoven, later Veldhoven komen wonen.

Wat doe je in het dagelijkse leven?

Management Assistent bij de stichting KOH (Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg)

Wij verzorgen onder andere nascholingen voor huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners.

Daarnaast ben ik ook werkzaam als secretaresse van het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant.

Wat zijn je hobby's?

Op de eerste plaats onze raskatten. Verder ben ik penningmeester van de tentoonstellingscommissie van onze kattenvereniging. Ik houd heel erg van zingen en zit dan ook bij 2 koren. Ook mag ik heel graag, muziek luisteren, lezen en films kijken.

Hofdame Karenina (Karin)



Hoelang kom je al bij de Kolderstralen?

Sinds 1982. In dat jaar kregen Peter en ik verkering en ging ik mee naar de Kolderstralen.

Wat doe je in het dagelijkse leven?

Ik ben moeder van Sander (11) en Wouter (9) en ik werk parttime als secretaresse bij Hewitt (een consulting en outsourcingbedrijf, dat o.a. de pensioenadministratie van Philips in portefeuille heeft).

Wat zijn je hobby's?

Leuke dingen doen met de kinderen, vakantie vieren, winkelen, tv kijken, carnavallen natuurlijk en tekenen & schilderen (hoewel ik daar maar weinig tijd voor heb).

Hofdame Cunegonda (Connie)

Hoelang kom je al bij de Kolderstralen?

Sinds 1980-1981. In 1993 werden we de eerste niet militairen leden bij de, toen nog militaire, Kolderstralen. Reden hiervoor is dat Cor prins der Kolderstralen werd (seizoen 1993-1994).

Wat doe je in het dagelijkse leven?

Getrouwd met Cor (op dit moment beter bekend als Prins Venturix). Werk bij Philips Intellectual Property & Standards.

Wat zijn je hobby's?

Kleding maken, fotograferen (vooral tijdens vakanties), tuinieren, fietsen (buiten en op hometrainer), legpuzzels maken.



Schildknapen Wouter (L) en Sander (R)



Hoelang komen jullie al bij de Kolderstralen?

Sinds wij geboren zijn.

Wat doen jullie in het dagelijkse leven?

Wij gaan nog naar de basisschool.

Wat zijn jullie hobby's?

Nintendo ds, tv kijken, zwemmen, carnaval, vakantie, uitstapjes, tekenen.



SALON ROGER

Feestartikelen & Vuurwerk

Reeds meer dan 50 jaar is **SALON ROGER** dé specialist in carnavalsartikelen, feestartikelen en vuurwerk.

Wie zijn wij.

Sinds 1948 is **SALON ROGER** gespecialiseerd in carnavals- en feestartikelen. Elk product kan volgens uw persoonlijke wensen en eigen ontwerp vervaardigd worden in ons eigen naaiatelier, of het nu gaat om de kleding voor prinses, prinsessen, of voor dreigestirnen, raad van elf, dansmarietjes, en de daartoe behorende hoeden en steken.

Wat vindt u bij ons?

Een grote keuze aan accessoires zoals medailles (eventueel ook naar eigen ontwerp), scepters, veren, pluimen, handschoenen, majo's, sjalen, schouderbanden, schoenen, laarzen en zoveel meer...

- Materialen voor het zelf maken van de kleding
- Artikelen voor het verkleiden, met duizenden accessoires, theatersmink kryolan, halloween artikelen, zaalversieringen, ballonnen, kortom alles voor een geslaagd carnaval of party.

Winkel.

U kan alles bekijken in onze mooie toonzaal.

Bovendien is **SALON ROGER** centraal gelegen in Maaseik, dichtbij de Nederlandse en Duitse grens. Samen met ons personeel willen wij graag onze ervaring met u delen!

Maatwerk

Elk product kan volgens uw persoonlijke wensen en eigen ontwerp vervaardigd worden in ons eigen naaiatelier, of het nu gaat om de kleding voor prinses, prinsessen, of voor dreigestirnen, raad van elf, dansmarietjes, en de daartoe behorende hoeden en steken.

Wij beschikken over de juiste vakmensen en jarenlange ervaring om een pak op maat te produceren dat precies aan uw verwachtingen voldoet.

Salon Roger beschikt over een ruim en constant aanbod van de mooiste stoffen, patronen en accessoires. Na het nemen van uw maten zorgen wij voor de perfecte pasvorm.

SALON ROGER FEESTARTIKELEN

Bosstraat 69
3680 Maaseik
België

T +32 (0)89 / 56 47 20
T +32 (0)89 / 56 27 57
F +32 (0)89 / 56 51 59

Openingsuren

Di- vr : 9u30 - 12u00 & 13u00 - 18u00
Zaterdag : 9u30 - 12u00 & 13u00 - 17u30
Maandag, zondag en feestdagen gesloten
Van oktober tot carnaval geopend op maandag

Enkel telefonisch contact mogelijk.

www.salonroger.eu

Het Kolderstralen logo

Zoals elke vereniging heeft ook de Kolderstralen een logo waaraan de vereniging herkenbaar is.

Het woord stralen uit kolderstralen komt van de straaljagers en de trotse mannen die hier aan werkten. Omdat carnaval bestaat uit kolder, is uit de combinatie hiervan de naam Kolderstralen ontstaan.



Dit logo bestaat uit 3 delen n.l. de vogel ofwel de luchtmacht Wing, de Nar en de Lauwerkrans.

Oorspronkelijk konden alleen onderofficieren van de luchtmacht, die gelegerd waren op vliegbasis Welschap en bovendien nog lid van de mess waren, lid worden van de Kolderstralen. De vogel in het logo is afgeleid van de Wing van de Nederlandse luchtmacht. Zie onderstaande foto.



Het 2^e symbool is de Nar. De nar is het ultieme carnavalssymbool, en vertegenwoordigt de kolder uit het woord Kolderstralen. Het 3^e symbool is de lauwerkrans. Een symbool wat staat voor succes.

PS, Wist je dat de Kolderstralen enige jaren terug de verkeerde kleuren hebben gebruikt in het logo. Gelukkig is dit weer rechtgetrokken.

55 jaar Prinsen Prinsessen Adjudanten Hofdames en Narren der Kolderstralen:

Jaar	Prins (es)	Naam	Adjudanten / Hofdames / Nar	
1955	Geen		A	Geen
1956	Geen		A	Geen
1957	Mark 1	Mark Kientz	A	Geen
1958	Mark 1	Mark Kientz	A	Geen
1959	Pierre 1	Peter van Heumen	A	Mw. Kanis
1960	Pierre 2	Pierre Hendrickx	A	Mw. v. Schaik
1961	Havardus	Henk Wegman	A	Mw. v. Ginkel
1962	Plofnagel 1	Jaques Vries	A	Mw. Theunissen
1963	Cor 1	Cor Jacobs	A	Mw. van Wel
1964	Harry 1	Harry Kuipers	A	Mw. Wegman
1965	Ben 1	Ben Erkens	A	Geen
1966	Plofnagel 2	Jaques Vries	A	Geen
1967	Knuppeljanus 1	Henk van der Weijden	A	Geen
1968	Kruik 1	Jan Meuwessen	A	Geen
1969	Jaap 1	Jaap Wondergem	A	Jan Meuwessen
1970	Geert 1	Geert van Welzen	A	Harry Kuipers
1971	Mike 1	Mike Lambooy	A	Piet Schuts
1972	Tjeu 1	Thieu Homs	A	Gerard van Leeuwen
1973	Jos 1	Jos Verkooijen	A	Mike Lambooy
1974	Geert 1	Geert van Welzen	A	Harry Kuipers
			JP	Peter van der Weijden
1975	Theo 1	Theo Veenstra	A	Bert van Bronswijk
1976	Jan 1	Jan Cossé	A	Martien Jansen
1977	Lodevicus	Joop Appel	A	Gerard van Leeuwen
1978	Piet 1	Piet Mandos	A	Theo Veenstra
1979	Antwan 1	Toon Bartels	A	Jos Verkooien
			HD	Janet Reijers
			HD	Marjo Brinkhuizen
1980	Henri 1	Harry Kuster	A	Theo Veenstra
1981	Udewilms	Wil Verbeek	A	Piet Mandos
1982	Oxidatius	Martien Jansen	A	Jos Verkooijen
1983	Hermes	Harry Bosch	A	Jan Cossé
1984	Blariacum	Piet Schuts	A	Harry Kuster
1985	Hernik	Henk Koenders	A	Jan Cossé
1986	Gerard 1	Gerard van Leeuwen	A	Joop Appel
1987	Bob 1	Bob de Kuijper	A	Harry Bosch
1988	Leen	Leen Brugmans	A	Harry Bosch
1989	Josias	Jo Ridderhof	A	John van Antwerpen
1990	Ciconius	Cor Hoogenraad	A	Gerard van Leeuwen
1991	Arno	Arno Hendriks	A	Leen Brugmans
1992	Secundus	Jan van den Brink	A	Jan Cossé
1993	Magneticus	Cor van den Boogaard	A	Jan van Liempt
1994	Integratius	Willy Bouwman	A	Jan van den Brink
1995	Jurri	Jurry Appel	A	Gerard van Leeuwen
1996	Virginus	Cees Ehmen	A	Jan Cossé
1997	Willy	Willy Kuijpe	A	Bob de Kuijper

Jaar	Prins (es)	Naam	Adjudanten / Hofdames / Nar
1998	Nou-mag-ie-ut	Jos Rijnaarts	A Mag-ook-us, Cor Koning Nar Kan-ook-us, Cor v/ d Boogaard
1999	Vitae	Jan van den Brink	A Leen Brugmans A Henri Brugmans Nar Curriculum, Cor v/d Boogaard HD1 Milena van den Brink HD2 Woudie Brugmans HD3 Wendy Brugmans HD4 Connie Otte
2000	Mercurius	Peter van Glabbeek	A Venturius, Cor v/d Boogaard
2001	Designia	Thea Kluitmans-de Vries	A1 André Kluitmans A2 Cor Koning Nar Decoratius, Cor v/d Boogaard
2002	Daarisiedan	Jan Buisman	A Big Brother, Barend Buisman
2003	Nycticorax	Frans Kwak	A Jan van Liempt
2004	Peacock	Pieter Stoter	A1 Leonardo, Leonard Somers A2 Andreo, Andre Kluitmans
2005	Henri	Henri Brugmans	A1 Maikel Vogels A2 Andre Kluitmans Nar Correlatius, Cor v/d Boogaard
2006	Barendinho	Barend Buisman	A1 Tutticolori, Rob Reniers A2 Multicolori, Herman Velthuys HD1 Ampola, Patty Velthuys HD2 Lampadina, Jeanet Reniers
2007	Sarita	Maria van den Boogaard	A Francisco, Frans Kwak HD Desideria, Jacky Ligtvoet Nar Comicor, Cor van den Boogaard
2008	Haontje de Vurste	Hans de Haan	A Auwe Haon, Ton Geerts HD Flugele, Saskia v/d Waarden HD Kukele, Tanja de Haan Nar Kipkorn, Cor v/d Boogaard NIO Kipnugget, Robin Velthuys
2009	Falcon	Rinus Hoogmoet	A1 Arend, André Kluitmans A2 Buizerd, Frank Buisman HD Merel, Jacky Ligtvoet HD Lijster, Gerrie van Laarhoven Nar Corhoen, Cor van den Boogaard NIO Roodborstje, Robin Velthuys
2010	Venturix	Cor van den Boogaard	A1 Trappistix, Peter van Antwerpen A2 Rotorix, Jan van den Brink HD1 Cunegonda, Connie v/d Boogaard HD2 Karenina, Karin van Antwerpen HD3 Felina, Milena van den Brink

A = Adjudant HD = Hofdame JP = Jeugdprins NIO = Nar in opleiding

Kolder tradities

Hoe een gemiddeld jaar voor een Kolderstraal eruit ziet en wat we allemaal doen.

Het Carnavalsjaar begint halverwege oktober met een openingsavond voor alle leden. Onder het genot van een drankje zien we elkaar weer na de zomer en wordt er bijgepraat en worden de eerste informele plannen voor het komende jaar besproken.

Kort hierna volgen de eerste vergaderingen, gevolgd door de eerste uitbezoeken bij de diverse bevriende verenigingen en natuurlijk ons eigen 11-11 bal. Omdat de Kolderstralen hun eigen tradities hebben, wordt hun nieuwe prins dan nog niet bekend gemaakt. Dat gebeurt pas op het prinsenbal, meestal het laatste weekend in januari.

Een andere traditie is dat onze bals op de vrijdag zijn. Dit is nog een overblijfsel uit de tijd toen we nog uitsluitend uit militairen bestonden. De militairen konden dan op de vrijdag carnaval vieren en de volgende dag naar huis om het weekend te vieren.

Alweer diverse jaren doen we in december mee met het Lampegatse Volleybal-toernooi. Geheel op carnavaleske wijze en elk jaar anders verkleed doen we mee. Plezier maken is belangrijker als winnen en elke Kolderstraal die mee wil doen speelt ook mee, ook al kost dat de overwinning. Alhoewel in 2008 zijn we toch maar mooi als winnaar uit de bus gekomen!

De avond voor het prinsenbal gaan de oud prinsen eerst uit eten en daarna reepen met de huidige prins. Hierna wordt beslist of hij toe kan treden tot de S.O.P.K. (Sociëteit Oud Prinsen der Kolderstralen). De laatste jaren hebben de oud prinsen concurrentie gekregen, de oud adjudanten en hofdames hebben nl. hun eigen 'clupke' opgericht. Dat wordt moeilijk kiezen, waar is de meeste gezelligheid.

Na het prinsenbal gaan we met ons nieuw prinsenkoppel het carnaval in. Allereerst hebben we het Veurpruversbal op de vrijdag, gaan we op zaterdag de optocht bekijken of meelopen (of er gezellig eentje pakken in de Movies), gevolgd door ons eigen bal 's avonds. Op de zondagmiddag hebben we dan het Kindercarnaval. Eén van de hoogtepunten volgt op de maandag met het reepen door het centrum van Lampegat. Op de dinsdag zijn we overdag op de markt te vinden bij de boerenbruiloft en 's avonds gaan we nog bij een andere vereniging op bezoek.

Op de vrijdag na carnaval gaan de leden haring happen in onze residentie. Een uitgesproken tijd voor de Matscommissie en de Prinsenplaag om op ludieke wijze toe te slaan.

Na een paar weekjes rust zijn we weer dorstig naar nog meer carnaval en breekt de tijd van halfvasten aan, met een paar uitbezoeken en ons eigen halfvastenbal. We eindigen het seizoen in het Belgische Hasselt waar we in café het Schaap een soort van 2^e residentie hebben.

Hierna is het seizoen toch echt afgelopen maar om de lange zomer te overbruggen is er in juni nog de barbecue voor de leden. Jarenlang hebben we hiervoor van de gastvrijheid van de familie Ridderhof mogen genieten, maar vanwege te grote belangstelling is deze traditie tegenwoordig in onze residentie de Hoeksteen. Wederom een gezellige avond.

Repen met de Kolderstralen



Het repen (of dweilen) op carnavalsmaandag door de Eindhovense binnenstad begon voor de Kolderstralen al in 1972. In de loop der jaren is de reeproute vaak aangepast, maar het startpunt is nog steeds in de Dommelstraat. Van daaruit ging de route via cafés op de Markt, naar cafés 'ergens' aan de andere kant van het centrum, zoals het Paradijs of het Mulderke. Jarenlang was het verzamel-punt in de bovenzaal van café Het Pandje in de Dommelstraat. Omdat die ruimte te klein werd voor de alsmaar groeiende aanhang, is het vertrekpunt enige jaren geleden verplaatst naar café Movies op de hoek van de Dommelstraat en de Vestdijk.

Zoals het de Kolderstralen eigen is, wordt alles terdege voorbereid, worden de route en de cafés met zorg uitgekozen. Niets wordt aan het toeval overgelaten. In het verre verleden, toen de Kolderstralen nog als militairen op de Vliegbasis Eindhoven gelegerd waren, hadden ze een PR functie voor de basis en de Luchtmacht. Als er iets fout ging, stond de voorzitter bij de commandant op het matje.

Aldus is verantwoordelijkheid een tweede natuur geworden, en is ook de huidige Reepcommissie zich ervan bewust dat zij behalve voor het plezier, ook verantwoordelijk is voor het welzijn van de grote aanhang. De route en de etablissementen worden altijd grondig verkent. Men kijkt naar mogelijke problemen op de route en naar veilige oversteekplaatsen. In de cafés worden de beschikbare ruimte, de bar, de sanitaire voorzieningen en de in- en uitgangen beoordeeld. 'Last but not least', wordt de plek bepaald waar onze kapel afge-schermd kan spelen, want een kapotte lip betekent: einde blazen. Als dat allemaal aan de wensen voldoet, beginnen de onderhandelingen met de eigenaar. Daarbij wordt hij overtuigd dat het grote aantal Kolderstralen en hun kapel voor een recordomzet kan zorgen, mits...! Het enige wat hij hoeft te doen is onze penningen accepteren, de consumptieprijzen wat aanpassen, en te regelen dat op een afgesproken tijdstip zijn zaak nagenoeg leeg is, want de Kolderstralen komen behalve met een kapel ook in een keer met meer dan 100 personen naar binnen. Uiteraard dient er voldoende personeel klaar te staan om al die dorstige kelen zo snel mogelijk te laven.

Het repen begon met de beklimming van de smalle steile trap naar de bovenzaal van het Pandje. Dat was eigenlijk een conditietest. Later, na het indrinken, die trap weer af, was nog moeilijker, en gaf een goede indruk van de komende 'ontberingen'. Klokslag 13.00 u. vertrok de karavaan, Prins en kapel voorop, via de veilige, verkeersarme route, naar achteringang van de Trafalgar Pub. De daar meestal nog

aanwezige vereniging werd met kapel en al, zonder pardon, de voordeur uitgedrongen. Afspraak is afspraak!! Dit ging vaak gepaard met een muzikaal duel, waarbij de Pub op zijn fundamenten stond te trillen. Na enige tijd ondergingen wij stevast hetzelfde lot, want in die tijd gingen nog veel verenigingen en kapellen repen. Met gespeelde tegenzin lieten we ons verdringen, en zochten ons heil, én bier bij de Vêrrekes in de Corso aan de Vestdijk, of later, in de Charlie's Pub aan de overkant in de Dommelstraat. Ook hier bleven we niet te lang, want de Kolderstralen houden van afwisseling, en repen onder het motto: "Verandering van lucht én bier, doet drinken". Het is vandaag de dag moeilijk voor te stellen dat de Dommelstraat ooit een en al carnavalsvertier was, waar verkeer en carnavallisten probleemloos de straat deelden. Dat geldt ook voor de Markt, waar in het verleden PSV en Eindhoven voetbalden om een vat bier. Nu duikt iedereen in de tent en is de Markt, op een draaimolen na, leeg. Ook de muzikale happening dóór, en later vóór de Hema zorgde voor vele lachende, maar ook verbaasde gezichten bij het winkelende publiek.

De militaire achtergrond had zijn voordelen. Zo werden de Kolderstralen op de Markt ooit van erwtensoep voorzien, een geste van de collega's uit de Vliegbasiskeuken. Tegenwoordig zorgt iedereen voor een kleine voorraad snacks, en kijkt de Reepcommissie naar mogelijke snackpunten onderweg.

In de jaren 80 gingen de Kolderstralen ook repen in Veldhoven. Oudgedienden vertellen smakelijke verhalen over roggebrood met zult en de viskraam. Omdat drank en auto's moeilijk samen gaan, kwam er in het kader van hun PR functie, zelfs militair vervoer tussen Veldhoven en de Mess.



Reepen vroeger

Het huidige programma ziet er als volgt uit.

Om 11.00 uur begint het repen met het leggen van een stevige bodem, een Brunch in de Movies, waarvan de kern wordt gevormd door een grote 'uitsmijter Movies'. Belangstellenden kunnen zich hier voor opgeven bij de Reepcommissie. De brunch werd in het regeringsjaar van Prins Peacock (2004), tevens uitbater van de 'Peacock', geïntroduceerd, en is sindsdien een vast onderdeel van het reep-programma.

Tussen 12.00 u. en 13.00 u. is het 'verzamelen' onder in de Movies. Even voor 13.00 u. krijgt de Mats Commissie nog even de gelegenheid voor hun act, waarbij ze de door hen uitverkozen "te matse"(?) Kolderstraal van het jaar in het zonnetje zetten. Dit levert vaak gesprekstof voor de rest van de middag.

Om 13.00 uur gaat de karavaan met de kapel, Prins en gevolg voorop, op stap. De eerste halte is het Forum in het hart van de Heuvelgalerie. Hier gaan de Prins en zijn gevolg naar even boven op het bordes, om zich te presenteren, terwijl beneden de kapel gaat proberen om het dak er af te blazen en de Kolderstralen met een polonaise beginnen. Dit is eigenlijk een grote PR show: Eindhoven, Ziet en Hoort, Hier zijn de Kolderstralen.

Na deze happening gaat de karavaan naar het Stratumseind, waar we in de loop van de middag, vijf grote cafés bezoeken. Rond 18.00 u. gaat het via de Markt weer terug naar de Movies, en de Reepmiddag wordt afgesloten.

Namens de Reepcommissie.



Reepen heden

EXCELLENT
Glas-decoratie
Specialist in
Hardglastechniek

Kennemerlandlaan 32 5628 AR
Eindhoven Lieshoutseweg 1a
5694 NN Breugel
Tel : 040-2411667
Mobiel : 06-53560995

a u t o s c h a d e
L atour b.v.

Engelsbergenstraat 6
5616 JC Eindhoven
Tel. 040 - 251 88 37
GSM 06 - 51192867

Expertise
Autoschade
Spuitbedrijf
Richten

Studio Schoot

BV

Postbus 78
5688
ZH Oirschot



Bezoekadres

Moorland 4 5688 GA Oirschot
T +31 (0)499 - 551444
F +31 (0)499 - 551445

VAN DER LINDEN'S
ADVIEZEN

VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN FINANCIERINGEN MAKELAARDIJ OZ
Daumierstraat 5 Postbus 1183 5602 BD Eindhoven tel (040) 2443570 fax (040) 2460790



Uitgaan in Eindhoven doe je bij:
[Café Downtown](#) stratumseind 18
5611es Eindhoven



Hastelweg 9 5616 HH Eindhoven
Tel 040-252 12 40 Fax 040-292 81 20
Ma-vr 08.00 - 17.00 uur
Behandeling volgens afspraak

www.hondentrimshopshannon.nl



Leeuwerik Plaat b.v.

Weijerbeemd 9 Eindhoven (Acht)
Postbus 9717 5602 LS Eindhoven
T: 040 - 290 50 50 **F:** 040 - 262 23 48

C O D A

Hoe kunt U CODA-Werk bereiken

Ton Geerts
Adres : Liviuslaan 16 5624JG Eindhoven
Tel : 040 - 293 98 10 Mobiel: 06 308 831 90
Fax: 040 - 293 98 11

Kolderstralen Logikwiz

Het carnavalsseizoen is weer begonnen en iedereen heeft behoefte aan zijn natje en droogje, en waar kun je dat dan beter doen als bij de Kolderstralen.

Volg alle aanwijzingen en je zult er achter komen wie wat eet en drinkt op die speciale bal.

		Raadsleden					Drankje					Broodje				
		Cor	Hans	Andre	Gerard	Rini	Malt Bier	Spatje	Jagermeister	Bier	Cola	Broodje Gehaktbal	Broodje Ham	Broodje Kaas	Broodje Krokot	Broodje Ei
Bal	11e van de 11e															
	Veurpruversbal															
	Carnavalszaterdag															
	Reepmiddag															
	Halfvastenbal															
Broodje	Broodje Gehaktbal															
	Broodje Ham															
	Broodje Kaas															
	Broodje Krokot															
	Broodje Ei															
Drankje	Malt Bier															
	Spatje															
	Jagermeister															
	Bier															
	Cola															

Gerard eet een broodje kaas.

Een man drinkt zijn Cola en eet daarbij zijn broodje krokot. Zijn ene buurman op het podium is Cor en zijn andere buurman heet Gerard

Rini drinkt een Jagermeister.
Hij eet zijn broodje op een carnavalsbal tussen degene die een broodje gehaktbal en een broodje ham eet

De bal waarop iemand Malt bier drinkt is eerder, dan van de dag waarop Andre zijn drankje drinkt

Bij het biertje wordt geen broodje ham

De man die op de reepmiddag drinkt eet hierbij een broodje ei

Hans drinkt zijn drankje niet op het veurpruversbal, en hij drinkt geen spatje

Ludiek



De Matscommissie Hans en Peter



Hans en Peter gematst

Wat is Carnaval.

Behalve het feesten, verkleed en anoniem opgaan in de menigte, en jezelf eens lekker laten gaan om de dagelijkse zorgen te vergeten is carnaval ook jezelf verzetten tegen de gevestigde orde. Voor dit laatste zijn bij de Kolderstralen de laatste jaren 2 verschillende initiatieven ontplooid, namelijk de Prinsenplaaig en de Matscommissie. De eerstgenoemde houdt eens per jaar op een ludieke wijze de prins(es) voor de gek. Dit door middel van het aanbieden van een ludiek cadeau. Zo werd enige jaren terug onze prins Haontje de Vurste overspoelt met kippenproducten.



Cor gematst. Coach sportief



Maria en Cor gematst

De Matscommissie die al langer bestaat zoekt zijn slachtoffer eens per jaar uit een van de leden die zich op positieve, negatieve of ludieke manier hebben onderscheiden van de overige leden van de vereniging. Deze personen worden dan 'Gematst' met een ludieke onderscheiding en geschenk. Dat dit aardig uit de hand kan lopen bewezen André en Maria in 2009 toen zij een paar ringen kregen, en ze in café de Movie's in de onecht verbonden werden. Vervolgens liep het haringhappen uit op hun receptie. (compleet met een versierde wagen, receptieboek, een nieuwe galajurk en de bruidstaart.



Verbazing bij Maria en Andre



Spontane Verloving

Ook Cor2 die zo benoemd werd tot coach sportief maakte zijn uitverkiezing meer dan waar doordat we in datzelfde jaar de eerste prijs behaalde bij het lampegatse volleyballen.

Dat deze commissie leeft binnen de vereniging blijkt wel uit het feit dat we steeds vaker namen horen van degene die we moeten nomineren, met de streken die uitgehaald zijn.



Ook Marianne moet eraan geloven



			3		6		5	1				3				9			2		
				7			2								6		7				
		3			5										6	2			9	8	
		6					7	8	2						1		4	2			
		8	3	6	4			5						4		5					
		2		4		9	8			7	3			9	3	8				5	
					6													8		6	1
			1			9															
		6										5							2		4
							7				2										
							6		3		8										
										6	7	3									
		6				3														9	
		9				2	6										3				6
			3									8	7				6		4		
						9				8						7				4	
		3				1									6		2	3	8		
			4					7	6							5					9
		8				5				1	2										
		1																7	1		
		6				1				4								6			2

De Kolderstralen Sudoku

Baron van Colder tot Flitzenflugel

Hallo vrienden daar ben ik weer.

Die snoot van een redacteur heeft een poos zijn periodiekje niet uitgegeven en daardoor kon ik u niet telkenmale begroeten. Ik heb vernomen dat hij door het hoogste rechtscollege van de vereniging tot de orde is geroepen. Ze schijnen hem ook nog gemarteld te hebben door hem telkenmale in een ton vol bier enige tijd "onder te houden". Zijn redding kwam toen de penningmeester de bierprijs gewaar werd. Afijn; hij doet zijn plicht weer; nu in een jubileumuitgave.

Ondertussen werd het natuurlijk in januari wel spannend; zoals jullie weten zou ik tot de hoogste functie geroepen worden: Jubileumprins. Ik had het u in het verleden al gemeld dat de wijze heren van de comité du selection mij opspaarde voor iets bijzonders.

Dat deden ze onder de cryptische omschrijving; "dat er wel iets heel bijzonders moet gebeuren wanneer ik Prins zou worden". Welnu zeg nu zelf: het jubileum is iets bijzonders. Ik had diverse kleermakers ontboden voor een passend pak en had bij s'rijks munt al een offerte gevraagd voor een leuke medaille.

Wat me wel bevreesde was dat de wijze heren van het comité du selection mij formeel niet benaderd hadden. Doch ik kende hun werkwijze: hoogst efficiënt...zo lang mogelijk niets zeggen...kan er ook niets uitlekken. Toen ik op het laatst aan een van die wijze heren vroeg hoe het zat met de selectie antwoordde deze: "het komt wel goed"; vervolgens snel wegbenend.

Kijk daar houd ik van: duidelijkheid met enige autoriteit omgeven en voorkomen dat we samen gezien zouden worden. Een ander punt van zorg was mijn adjudant of mijn adjudanten. Ik had reeds een 11-tal kandidaten ontvangen. Deze moesten dan wel aan mijn strenge selectie-eisen voldoen. Mijn selectie-eisen waren gebaseerd op kwaliteit: 1. Geen alcohol drinkend, 2. Absolute kuisheid gedurende het prinsjaar, 3. Geen ex-prins. 4. Niet behorende bij de groep waardoor ik destijds met mijn erudiete hoofd tussen de spijlen van een hekje bij de Movies belandde. 5. Niet behorend bij de groep die zich voordeed als een delegatie van Mary's meute waardoor ik naar de vakantiedome moest wandelen om aldaar weer bloot te worden gesteld aan de verschrikkingen van Mary's meute. Geen van de elf kwamen door de selectie.

Hofdames dan: de enige selectiecriteria was: maagd zijn. Niemand gevonden.

En zo kwam het dat ik op de avond van het Prinsenbal me gehuld had in een nieuw Prinsenvak met adjudantenkenmerken en met hofdamesfroeseltjes: Ik was drie in een: Dat moest een succes worden en was nog nooit vertoond.

Vervolgens stelde ik me verdekt op maar liep toch enig risico op ontdekking.

Dus klampte ik onze flamboyante kasteelheer aan die mij uitgebreid complimenteerde met mijn uitmontering met de woorden: dat hij zo iets waanzinnigs nog nooit gezien had. Vorst Jan die me nog net ontwaarde begon spontaan te huilen; Tja dat krijg je als je iets erg moois ziet.

Vlug werd ik in de CV ruimte geduwd. Hij zei nog dat hij de deur van de CV ruimte op slot zou doen om te voorkomen dat iemand onverwacht binnen zou lopen. Dat leek me toen een goed idee. Normaal gesproken is een CV ruimte geen plaats voor een heer van standing maar voor het hogere doel heb je tenslotte alles over.

Daar hoorde ik de festiviteiten voor de nieuwe Prins aanvangen.

Op een gegeven moment vond ik het toch wel erg lang gaan duren. Ik hoorde nog net dat onze flamboyante kasteelheer gehuldigd werd door de voorzitter omdat hij De Kolderstralen zojuist voor een ramp behoed had; ik had geen idee waar dat over ging maar ja dat zou wel

nodig zijn. Kennelijk ben ik eventjes in slaap gesukkeld want toen ik wakker werd hoorde ik geen geluid meer.

Ineens hoorde ik het slot opendraaien en zwaaide de deur open. Er stapte een goed gemodelleerde interieurverzorgster binnen die een emmer zocht. Toen ze mij ontwaarde zette ze het op een gillen en rende naar de telefoon.

Voor ik het wist werd ik opgehaald en tussen twee stevige agenten afgevoerd.

Men vroeg mij wat ik in dat mallotige pak in de CV ruimte deed. Ik trachtte het uit te leggen en zei dat ze dan maar iemand van het comité de selection moesten vragen.

Nou die kwam ook, notabene de Vorst zelve, doch die ontkende in alle toonaarden dat ik de nieuwe Prins was. Tja zo zei hij; er zijn wel meer malloten die denken dat ze de nieuwe prins worden. Verder was hij stil.

Ik was nog nooit zo behandeld. Dan maar de kasteelheer d'r bij halen maar die was op vakantie. Die man heeft de nare gewoonte om telkens na een carnavalsbal de kuielatten te nemen naar een ver oord. En zo belandde ik in het cachot en even later in een oord waar ik goed verzorgd werd met, het moet gezegd, goed gevormde verzorgsters,

Wel werd ik regelmatig opgezocht door lieden die komen kijken of ik van het Prinsenbal nog munten over had gehouden. D'r is er altijd wel eentje haantje de vurste en die beloofde mij dat hij mijn munten wel zou omwisselen omdat, zo zei hij, de muntbeheerder Leendert goed kende en wel iets kon regelen. Even later krijg ik een kaartje uit Hasselt waarin ik uitvoerig bedankt wordt voor de vele rondjes Het kaartje was geschreven door een 11-tal raadsleden die op dat moment zwaar verminderd toerekeningsvatbaar moesten worden geacht. De muntjes bleken in België twee keer zo veel waard.

Ik kreeg ook nog een kaartje uit Las Vegas of mijn pak te koop was want daar konden ze er goeie sier mee maken. Daar is ze tenslotte niets te dol.

Ondertussen is binnenkort het jubileumweekend. Ik mag daar onder begeleiding bijzijn: heb je het ooit zo zout gegeten: Ik; Baron van Colder tot Flitzenfleugel.

Maar in januari 2011 wordt ik weer losgelaten en dan wil ik dat iedereen die aan mijn uitsluiting heeft meegewerkt, alle leden van Mary's meute en de 12 lieden die verantwoordelijk waren voor mijn gijzeling bij de Movies, voor een koldertribunaal verschijnen en zwaar gestraft zullen worden. Dan zal ik tijdelijk voorzitter, secretaris, penningmeester, vorst, ceremoniemeester en president zijn en zal ik de Prinsekeuzecommissie in mijn eentje vormen en ik zal in mijn eentje de hele raad zijn en ik zal...Ik zal...

Misschien dat ik dan wel prins word. Toch?

Uitslag Logikwiz			
Bal	Naam	Drankje	Broodje
11e van de 11e	Gerard	Malt Bier	Broodje Kaas
Veurpruversbal	Andre	Cola	Broodje Krokot
Carnavals Zaterdag	Cor	Spatje	Broodje Ham
Reepmiddag	Rini	Jagermeister	Broodje Ei
Halfvastenbal	Hans	Bier	Broodje Gehaktbal

Hoe was het toen en hoe is het Nu

Overzicht van de 1^{ste} Raad van 11:

Volgens opgedoken stukken zijn de volgende namen de 1^{ste} leden van de Raad van 11, die in deze samenstelling in 1956 begonnen zijn:

Dhr. Kientz	Dhr. Guit
Dhr. Neilen	Dhr. Laarhoven
Dhr. Homs	Dhr. Grootjans
Dhr. Kanis	Dhr. van Geel
Dhr. van Nijmegen	Dhr. Jansen
Dhr. Wiedijk	Dhr. Knibbe



Kolderstralen 22 jaar



Kolderstralen 33 jaar

Overzicht van de huidige Raad van 11:

De volgende personen zijn op het moment van het maken van dit blad de aanwezige Raad van 11 leden.

Peter van Antwerpen	Rinus Hoogmoet	Herman Velthuys
Cor van den Boogaard	Andre Kluitmans	Bert van der Waarden
Jan van den Brink	Frans Kwak	Frank Buisman
Leen Brugmans	Harrie van den Boogaard	Barend Buisman
Ton Geerts	Rini Oomes	Peter van Glabbeek
Hans de Haan	Rob Reniers	Gerard Ool

Senatorenraad

Natuurlijk moeten wij onze senatoren niet vergeten, zij vullen de groep aan indien mogelijk en voeren net als de andere raadsleden taken uit.

Senatoren 1983

Henk v. d. Weijden
Geert Kosterman
Geert van Welzen
Peter van Heumen

Senatoren 2010

Jo Ridderhof
Gerard van Leeuwen
Cor Koning
John van Antwerpen
Jan van Liempt



Kolderstralen 44 jaar



Erelid Cor en Wil Koning

Flesje bier

Gerrie belt met de leraar van Patricia. "Wilt u alstublieft geen sommen meer opgeven aan mijn dochter waarin een flesje bier slechts 30 cent kost, uit pure frustratie heeft mijn man de hele nacht geen oog dicht gedaan."



Cor houdt er vreemde hobby's op na



Gelukkig hoeft hij niet te verhongeren

"Bert, nu ben je gisteren weer dronken thuisgekomen en vorige week heb je me nog zo beloofd een ander mens te zullen worden." "Ik ben ook een ander mens geworden, schatje, maar die ander drinkt ook."

Dokter: "Als u niet ophoudt met drinken, zult u niet ouder worden."

Bea: "Dat klopt, dokter. Een borrel op zijn tijd houdt een mens jong."



De Mats heeft toegeslagen bij het boerenbruidspaar

Op de boerenbruiloft draagt de jonge bruid een nogal gedurfde outfit. De Bruidegom vraagt haar wat het eigenlijk voorstelt. "Ik ben een druif", fluistert de adembenemende schoonheid. "Dat tref ik dan goed zeg. We passen precies bij elkaar." "Hoe dat zo?" "Ik ben namelijk van de pers."



Lichtreclame Hoeksteen die na de renovatie plots verdwenen was.

Oplossing Sudoku

8	9	7	3	2	6	4	5	1
5	4	6	9	7	1	2	3	8
1	3	2	8	5	4	9	6	7
9	6	5	1	3	7	8	2	4
7	8	3	6	4	2	5	1	9
2	1	4	5	9	8	6	7	3
4	2	9	7	6	3	1	8	5
3	5	1	2	8	9	7	4	6
6	7	8	4	1	5	3	9	2
			4	7	3	9	1	2
			2	6	9	3	5	8
			5	1	8	4	6	7
2	4	6	1	8	3	9	5	7
7	9	1	5	2	6	8	3	4
8	5	3	9	7	4	6	2	1
6	7	5	2	4	9	1	8	3
9	3	8	7	6	1	2	4	5
1	2	4	8	3	5	7	6	9
4	8	9	6	5	7	3	1	2
3	1	2	4	9	8	5	7	6
5	6	7	3	1	2	4	9	8
3	4	1	8	9	5	6	2	7
8	2	9	6	1	7	3	4	5
5	7	6	2	4	3	1	9	8
7	6	5	1	8	4	2	3	9
4	1	2	5	3	9	8	7	6
9	3	8	7	6	2	5	1	4
2	9	4	3	5	8	7	6	1
1	5	3	4	7	6	9	8	2
6	8	7	9	2	1	4	5	3
			2	6	9	3	5	8
			5	1	8	4	6	7
8	4	6	5	7	2	3	9	1
7	1	2	9	4	3	5	8	6
9	3	5	7	6	1	4	2	7
5	8	3	7	1	9	6	4	2
6	9	4	2	3	8	7	1	5
2	7	1	4	5	6	8	3	9
3	2	7	1	8	5	9	6	4
4	6	9	3	2	7	1	5	8
1	5	8	6	9	4	2	7	3

Een officier van gezondheid onderzoekt in een kazerne het drinkwater. Welke voorzorgen nemen jullie tegen bacteriën? Vraagt hij aan de diensdoende sergeant. We koken het water eerst Luitenant. Prima. Daarna filteren we het. Uitstekend. En verder drinken we voor de zekerheid bier.



Wachten op de bus naar Hasselt

Nog een traditie!
Met halfvasten met de bus op
bedevaart naar het Belgische Hasselt.
Vanaf onze 2^e residentie café het
Schaap Bekijken we de optocht en
dansen we op de bar.

Kent u de overeenkomst tussen een
kameel en een Kolderstraal?
Een kameel kan dagenlang werken
zonder te drinken.
Een Kolderstraal kan dagenlang drinken
zonder te werken.



Hasselt, Ze verwachten ons al



Waarom bij de bar gaan staan als je er ook op kan staan

Ledenwerfactie in de mess sliffersestraat



Invullen wel / geen lid



Die baby lijkt precies op zijn vader.
Vooral als hij op zijn rug ligt
met de fles in de handjes.

Een man krijgt van de dokter te horen
dat hij doof zal worden als hij doorgaat
zoveel te drinken. Een vriend vraagt hem
of hij werkelijk van plan is het drinken op
te geven waarop de man antwoord: Ik
denk er niet over. Wat ik drink bevat me
beter dan wat ik hoor

Ledenwerfactie 2010

✂.....

Ja ik wil Donateur / Lid worden van C.V. de Kolderstralen

Naam

Straat

Plaats

Geboortedatum

Email

U kan ook de bon op de website invullen <http://www.kolderstralen.dse.nl>

Animal World

Dierenspecialzaak en groothandel in vogels en dieren.



Hastelweg 14
5616 HL Eindhoven
Tel: 040 2517925
Email: bjansen@iae.nl

Antiek - Groothandel

"De Goede Oude Tijd"

Inkoop

Import



Verkoop

Export

Willem de Rijkelaan 13A
5616 HZ Eindhoven
tel : 040-2519134



Uitgaan in Eindhoven doe je bij:
The Boston Pub Stratumseind 44
5611EV Eindhoven 040-2371373



Wijnhuis Eindhoven
Vlokhovenseweg 46
5625 WR Eindhoven
Telefoon: 040-2065560
Fax: 040-2069779

Kwaliteit
zonder rompslomp
Mobiel
Multifunctioneel
Milieuvriendelijk

Boaarts
Toiletcabineverhuur

Tel. 040-252 77 07 / 251 79 60
Fax. 040-252 77 07



Café Aloys
Stratumseind 35 5611 EP Eindhoven
Tel. 040-2447033

Homepage: www.kroegpagina.nl/alloys

Karnavalsvereniging
Opgericht 14 nov 1955
Lieve Vrouwen
Dappere Mannen
Eigenzinnig
Residentie de Hoeksteen
 Doelstelling
Samen Carnaval vieren
Tot in de kleine uurtjes
Representatief blijven
Amstel drinken
Leut en plezier maken
Elke avond weer
Nooit opgeven



Reclame jaren 70-80



Nar op de ton tot aan 55 jaar



Nieuwe nar op ton

Zo moeilijk is Nederlands niet,
je moet alleen even goed lezen:

ACHTERAF = min acht.
 ANTILOOP = middel tegen diarree.
 BEDACHT = naast bed nummer zeven.
 CONTINENTEN = inenten op een delicate plaats van het lichaam.
 EILEIDER = autoritaire kip.
 KAARSRECHT = recht om kaarsen te vervaardigen.
 KIESKEURIG = tand in goede staat.
 KOEPON = nachtgewaad voor rund.
 KRAKELING = zoontje van een inbreker.
 MINIMAAL = kleine maaltijd.
 MINISTER = heel kleine ster.
 MISLEIDER = priester.
 OORDEEL = lel van oor.
 PALING = vader van chinees meisje.
 PANAMA = vader laat moeder voorgaan.
 PAPIER = zwaarlijvige Ier.
 POLITICUS = zoen van een politieagent.
 PROFEET = professor aan tafel.
 SUPER-DE-LUXE = onbetaalde benzine.
 THEOLOOG = Theo vertelde de waarheid niet.
 UITDRUKKING = einde van constipatie.
 UITZONDERLIJK = begrafenisondernemer op reis.
 UURWERK = werk dat per uur betaald wordt.
 VERTROUWEN = In het buitenland trouwen.
 VERZUIPEN = drinken in het buitenland.

V e r l e d e n e n
KSW (Kolderstralen Welschap)

H e d e n
C.V. de Kolderstralen



De Allereerste onderscheiding



De Jubileumonderscheiding



Begin jaren 80 kon je vanwege de drukte alleen op uitnodiging bij de Kolderstralen carnaval vieren Tegenwoordig is het voor iedereen met uitzondering van het kindercarnaval op alle bals gratis toegang



Het oude oranje Raadsledenkruis



Het nieuwe Raadsledenschild



Parodie op Raadsledenschild



Kolderstralen van het eerste uur. Jan en Annie Cossé
Al wonen ze in Spanje we zien ze elk jaar wel een keer

Frederik koopt op de markt een hond en wandelt er mee naar huis. Bij de vijver pakt hij een tak en slingert die in het water. De hond rent er onmiddellijk achteraan. Maar kijk, hij loopt over het water. Vol ongeloof gooit hij de tak opnieuw in de vijver en weer loopt de hond over het water. Een man die een eindje verder op een bank zit, vraagt: "Komt die hond van de markt?" "Ja" antwoordt Frederik. "Dat dacht ik al" zegt de man. "Die honden van de markt kunnen niet zwemmen."



Maikel. De jaarlijkse verrassing.



Frans "paait" zijn mogelijke opvolgers



Prinselijk gezelschap bij kabouter Plop



← Kolderstraalinneke tijdens het reepen ☺
Is ze niet knap?



Hoevenaars Licht Geluid Video BV
De Tienden 22 5674 TB Nuenen
tel. 040 280 06 80 fax. 040 280 06 81



AB CARS
autobedrijf

Willem de Rijkelaan 15a - 5616 HZ Eindhoven
Tel. (040) 252 54 30
(na 18.00 uur 2528193/06-53175280)
ING bank 68.28.05.009 K.v.K. Eindhoven 17091938
APK-II Keurstation



Expert Eindhoven
Kruisstraat 98-b 5612CL
Tel: 040 2430379 Fax: 040 2464296
Heezerweg 308 5643KN
Tel: 040 2111187 Fax: 040 2111856

Eet-Café Movies

Vestdijk 9
5611 CA Eindhoven
Telefoon: 040-2457617
Fax: 040-2939920

Cafetaria De Klerklaan

**De Klerklaan 6
5624 BC EINDHOVEN
NEDERLAND**

Cafetaria annex party-service

NAR der KOLDERSTRALEN

Dat word je niet zomaar, daar moet je wel wat voor doen. Zoals je kan zien begon het in 1998, Jos Rijnaarts vroeg mij in eerste instantie als adjudant, dat wees ik af, maar hij wilde toch iets met me doen. Het idee werd geopperd om dan maar nar te worden, ik zag dat wel zitten. Iets nieuws, iets uitdagends. En zo werd ik in Unitas, de Nar 'Kan-Ook-Us bij prins 'Nou-mag-ie-ut'. Deze taak was me op het lijf geschreven. Je hebt een enorme vrije rol en kunt bijna overal gaan en staan waar je wil.

Een jaar later kwam het 44^{ste} jubileumjaar. Ook deze prins wilde mij graag bij zijn club als nar, ik nam dat zeer graag aan, wat hebben genoten. Als 'Curriculum' paste ik goed bij prins 'Vitae'.

Twee jaar daarna was de eerste prinses van onze vereniging een feit, ook toen werd ik gevraagd om voor lolbroek te spelen, iets wat ik nog steeds graag deed. Hier plaatste ik voor het eerst mijn voornaam in mijn narrennaam. En zo ging ik dat jaar bij prinses 'Designia' als nar 'Decoratius' door het leven.

De jaren vlogen voorbij het werd 2005, zou er ooit nog een nar komen? Jawel, ik werd gevraagd door Henri Brugmans om nog eens dat gekke pakkie aan te trekken. En zo kon het gebeuren dat er weer een paljas op het podium stond te springen en dansen dat het een lust



was. Als 'Correlatius' gaf ik richting en sturing aan prins 'Henri' maar dat had hij eigenlijk niet nodig.

Na een sprongetje van twee jaar was ik in 2007 nar bij onze 2^{de} prinses, 'Sarita' was haar naam, het deed allemaal erg mooi Zuid-Amerikaans aan, vandaar dat ik ook een mooie Spaans klinkende naam had gekozen: 'Comicor'.

Ik was niet weg te slaan bij de hoog-heden van de Kolderstralen en een jaar later was ik wederom nar, Deze keer bij prins 'Haontje de Vurste'. Het was het begin van de vogelnamen en zo ging ik door het leven als 'Kipcorn

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan en dus werd ik een jaar later 'CorHoen' bij Rinus Hoogmoet (prins Falcon), waar we samen met het hele prinselijke stel door het jaar vlogen, wat een mooie tijd.

Nu is het 2010 en is de nar prins geworden. 55 jaar oud zijn de Kolderstralen. Dit jaar is er geen nar. Wie weet wat de toekomst gaat brengen. Eens een nar altijd een nar hoor ik menigeen zeggen. We zullen zien.....

Control C, Control V

Lijflied Prins Venturix
Prins der Kolderstralen 2010-2011

Refrein: Control C, Control V
Knippen, plakken, jatten, kopiëren
Control C, Control V
't Is echt niet zo moeilijk om te leren
Met een druk op de knop, heb je alles gratis en voor nop
Iedereen die is een dief, maar dat nemen we voor lief
Want er is niemand die het ziet

Surfen, browsen, dubbel klikken, Control Alt Delete intikken
Chatten, MSNnen, ja 't is dolle pret
Mail verzenden en ontvangen, uren in een chatroom hangen
Waar zouden we zijn zonder het Internet?

Refrein: Control C, Control V
Knippen, plakken, jatten, kopiëren
Control C, Control V
't Is echt niet zo moeilijk om te leren
Met een druk op de knop, heb je alles gratis en voor nop
Iedereen die is een dief, maar dat nemen we voor lief
Want er is niemand die het ziet

Linker muisknop selecteren, rechter muisknop kopiëren
Naar je harde schijf toe, ja 't is dolle pret
Alt inhouden, dragen, droppen, deze hype is niet te stoppen
Waar zouden we zijn zonder het Internet?

Refrein: Control C, Control V
Knippen, plakken, jatten, kopiëren
Control C, Control V
't Is echt niet zo moeilijk om te leren
Met een druk op de knop, heb je alles gratis en voor nop
Iedereen die is een dief, maar dat nemen we voor lief
Want er is niemand die het ziet

Refrein: Control C, Control V
Knippen, plakken, jatten, kopiëren
Control C, Control V
't Is echt niet zo moeilijk om te leren
Met een druk op de knop, heb je alles gratis en voor nop
Iedereen die is een dief, maar dat nemen we voor lief
Want er is niemand die het ziet

"Het carnaval van A tot Z"

Alaaf: de officiële uitroep bij Carnavalsactiviteiten. Het hierbij behorende gebaar vergt echter enige oefening. Wie niet weet hoe dit moet: breng de rechterhand naar het linkeroor en kijk hierbij ontzettende dom. Wel eerst het biertje wegzetten...

Boerenkiel: hét Carnavalsstenuw bij uitstek. Vooral geliefd bij de Carnavalsvierder op leeftijd.

Confetti: ronde, gekleurde papiersnippertjes waarmee gegooid kan worden. Ook leuk voor in het haar.

Dweilen: Kroegentocht van een hoempapa-orkestje, waarvan de muzikale kwaliteiten afnemen naarmate de avond vordert. Kan ook de **D** van Dansmarieke zijn. Dit is een buigzaam meisje van het type hupsasa-faldera.

Elluf: populair getal in het hele Carnavalsgebied. Zo is er de Raad van Elf (De Prinsen) en 11 is het gekkengetal.

Feastneus: graaggeziene gast en stemmingmaker in de kroegen (tenzij hij/zij te lollig wordt...). Meestal te herkennen aan de knalrode gok.

Grijpgrage handjes: billen en borsten zijn vogelvrij verklaard tijdens Carnaval. Oppassen dus voor mensen met een zogenaamde mitella!

Haoringhappuh: gebeurt op de dag na Carnaval. Op Aswoensdag dus. Wordt meestal weggespoeld met een fust bier of twee.

Inhaole: het inhalen van Prins Carnaval waarbij hij de sleutel van de stad officieel krijgt overhandigd door de burgemeester.

Juut: let op, ondanks het aepakkie zijn dit geen feestvierders.

Kater: misselijkmakend gevoel dat zowel van het hele gebeuren als van grote hoeveelheden bier gekregen kan worden.

Leut: plezier hebben. Lachen man! 'Wah un leut', is een veel gehoorde uitdrukking.

Masker: meest gehoorde Carnavalsgrap. "Wah un leuk masker hedde gij op." Waarschuwing: na twee uur 's nachts kunnen sommige lieden hier echt niet meer om lachen...

Nar: potsenmaker van de Prins. Meest idiote figuur van de kroeg. Vaak achter de toog te vinden.

Orde: medaille of onderscheiding van de Prins.

Pulluhvulluh: oud Lampegats gebruik. Schijnt iets met bier te maken te hebben...

Quatsj: klinkklare onzin. Is vooral na 12 uur 's nachts te horen.

Rundje: de pineut zijn. Er moet immers een rondje worden weggegeven. Kan ook de **R** van Raad van Elf zijn, het aanhangsel van de Prins. Meelopers die uit zijn op gratis bier!

Serpentines: opgerolde slingers die menig etablissement opfleuren. Zijn ook vaak gedrapeerd om het hoofd van een ervaren Carnavalsrot. Combineert overigens prachtig met een boerenkiel.

Tonpraoter: onverstaanbare man die de ene na de andere (flauwe) mop afschiet. Iedere grap wordt overigens gevolgd door een driewerf 'teteehh' van het hoempapa-orkest. Fanatici brengen dan ook de alaf-groet.

Urk: het overbekende Urker carnaval.

Vastenaovond: laatste kans om een lekker wijf te scoren.

Waggelen: loopje van ladderzatte carnavalsvierders.

X: de X staat voor... Alleen een volgelopen Carnavalsvierder kan hier opkomen.

Y: zie X

Zoepen: volgens Noorderlingen hét basisingrediënt van de zuidelijke zotheid.

"VENTURIX"

Jubileumprins van de 55 jarige KOLDERSTRALEN

Hallo luitjes, hier een woord van de prins.

"Beste Kolderstralen, allemaal heel hartelijk gefeliciteerd met het behalen van het 55 jarig jubileum. Het is een hele eer om jullie dit drukke jaar voor te mogen gaan als jubileumprins. We zijn een van de oudste verenigingen van het Lampegat. Ikzelf draai nu al zo'n 17 jaar mee en ik moet zeggen met heel veel plezier.

In 2007 kreeg ik al kriebels, wat zou het toch mooi zijn als ik over 3 jaar weer eens prins mocht zijn van de dan jubilerende carnavalsvereniging de Kolderstralen. Ik heb de stoute schoenen aangetrokken, aan een stel vrienden gevraagd of zij mee willen doen en toen de brief gestuurd aan de prinsenkeuzecommissie. Na lang wachten

dan eindelijk het verlossende woord, je mag het worden. Wat er dan niet allemaal op je af

komt. Je denkt; ik heb nog een jaar, maar zie wat je dan nog moet regelen. Een pak laten maken, schoppen voor schoenen, onderscheiding ontwerpen en laten maken, passen en nog eens passen, afspraken maken enz. enz. Maar de voorbereidingen zijn altijd zo leuk, dat is eigenlijk een jaar extra plezier.

En nu ben ik het dan. Zie ik er niet

goed uit, ik dacht het wel en dat heb ik dan ook van alle kanten van jullie mogen horen. Het echte carnaval van februari ligt al weer een tijdje achter ons, maar voor een prins en dat geldt zeker voor mij, duurt het prinsenschap een heel jaar. Ik zal me dus nog door de jubileumstijd en de naweeën in januari heen worstelen, zodat ik kan terugkijken op een geweldig seizoen waarin ik voor jullie, samen met mijn hele hofhouding, de jubilerende dorstlustige hoogheid mocht zijn.

Nogmaals; trots ben ik, dat ik dit mag doen. En ik hoop dan ook dat die geweldige carnavalsclub, genaamd de Kolderstralen nog vele jaren, het liefst nog eens 55 jaar, mag blijven bestaan en dat ik daar dan ook nog een lange tijd deel mag van uitmaken."



Carnavals wetenschap

Carnaval is het feest dat gevierd wordt in de dagen voorafgaand aan Aswoensdag, waarmee de vastentijd van 40 dagen aanvangt tot aan Pasen.

Van oudsher was carnaval een eetfestijn, omdat het de laatste mogelijkheid was zich te buiten te gaan voor de 40 dagen vasten, waarin men zich beperkte tot het minimaal noodzakelijke.

Op "vette dinsdag" (voor de vasten) werd al het vet wat er nog in huis was opgemaakt.

Waarschijnlijk bestond het feest al langer dan de christelijke traditie, en heeft de kerk het gemakkelijker gevonden het heidense Carnaval in een katholieke traditie om te zetten dan het uit te bannen. Dit was overigens ook met andere voorchristelijke feesten gebeurd zoals Kerstmis dat oorspronkelijk een "heidens" midwinterfeest was. In die betekenis wordt de term afgeleid van het Latijn: carne vale (= vaarwel aan het vlees).

Het officiële carnavalsseizoen begint op 11 november (de elfde van de elfde) om 11:11 uur. In Nederland wordt deze start van het seizoen in iedere Carnavalvierende stad of dorp met een zekere ceremonie gevierd. Het getal 11 is van oudsher het getal van de dwazen en narren.

Carnaval wordt daarom ook wel "Het Feest der Zotten" genoemd. Vaak worden steden en dorpen tijdens carnaval overgedragen (met een sleuteloverdracht) aan het gezag van "Prins Carnaval", vaak bijgestaan door de "Raad van Elf".

In veel plaatsen worden grote carnavalsoptochten gehouden met schitterende praalwagens.

De term "Alaaf" is een carnavalsgroet afkomstig uit de Keulse Carnavalstraditie. De oudste schriftelijke vermelding van het woord is te vinden in een petitie van Vorst Metternich aan de Keulse Keurvorst in het jaar 1635. Oorspronkelijk is het een uitroep bij het uitbrengen van een drank. Sinds het begin van het moderne Carnaval in 1823 wordt "Kölle Alaaf" in Keulen gebruikt als begroeting tussen Carnavalsvierders.

Over de herkomst van het woord Alaaf bestaan twee lezingen. Sommigen zeggen dat Alaaf een verbastering is van het woord "elf". Elf is immers het "gekkengetal", denk aan de "Raad van Elf". Anderen zeggen dat Alaaf afkomstig is uit het oud-Keulse dialect; "all af", hetgeen zou betekenen "alles weg". Dit is gegrond op de oorsprong van het carnaval, namelijk dat vóór de vastentijd al het goede spijs en drank op moest.

Van het carnaval in andere landen is het Carnaval van Rio de Janeiro in Brazilië het meest bekend. Het carnaval wordt er zeer uitbundig gevierd en daar vindt de beroemdste carnavalsparade ter wereld plaats. Het Carnaval van Rio de Janeiro wordt grotendeels georganiseerd door de inwoners van de "favela's", de krottenwijken van Rio. Het hele feest duurt vier dagen en eindigt op de dag voor Aswoensdag. Het hoogtepunt is de optocht door de Avenida Rio Branco. Juist deze optocht wordt gezien als een grote competitie tussen de verschillende wijken en de verschillende Sambaholen.



WELKOM

De Hoeksteen is een zalencentrum annex buurtcafé en een uitstekende gelegenheid voor gezellige samenkomsten van buurtgenoten, clubs en verenigingen.

Ook voor uw feesten, partijen, bedrijfsvergaderingen en koffietafels zijn wij een uitstekende locatie.

De Hoeksteen is gelegen aan de noordrand van Eindhoven enkele minuten rijden van de autowegen A2, A58 en A50 en goed bereikbaar voor auto's touringcars etc. Een goede parkeervoorziening maakt deel uit van onze faciliteiten. Ook met het openbaar vervoer is De Hoeksteen goed bereikbaar met op korte loopafstand van halteplaatsen. Wij beschikken over diverse zalen, geschikt tot 250 personen. Daarnaast beschikken we over 2 biljarts en een grote boulesbaan.

Voor uw feest of party bieden we diverse mogelijkheden. Of u nu een bruiloft te vieren heeft of een kroonverjaardag of gewoon een familiedag; er zijn vele mogelijkheden. Koffietafels en buffetten kunnen we voor u, in diverse arrangementen, organiseren. Ook voor de minder leuke momenten in het leven bieden we uitstekende koffietafels.

Omdat iedereen graag een persoonlijke invulling geeft aan feesten partijen koffietafels etc kunt u met onze bedrijfsleiding een afspraak maken om uw wensen te bespreken.

Contact

**De Hoeksteen is gevestigd aan de
Onze postcode is
Ons telefoonnummer is
Tijdens kantooruren en tot 20.00 uur
Indien geen gehoor
Ons E-mail adres is**

Gerretsonlaan 1a
5624 JL Eindhoven
040-2372448
Bedrijfsleiding 06-12989214
06-22524200 of 06-30883190 (tot 20.00 uur)
s.hoeksteen1@kpnplanet.nl

